

# “Gedragen door Maria”

Pelgrimswandeling  
rondom de Grot van Linde-Peer



**27 maart – 3 april 2022**



## Inleiding

Beste wandelaar, pelgrim, voorbijganger, ...

Deze pelgrimswandeling is ontstaan vanuit de werkgroep 'Mariale feesten 2022', met als thema: 'Gedragen door Maria'. Je kan onderweg ontdekken wat Maria voor ons vandaag kan betekenen.

Aan de grot lees je het eerste opstapje en ga je op weg met je tochtboekje en een routekaart. Je stapt een stukje in stilte en dan mag je – in alle vrijheid – delen met een tochtgenoot.

Je last nog 2 stopplaatsen in en je houdt halt voor een opstapje. Je passeert langs de kerk en de Donatuskapel. Misschien kan je hier even stoppen om te kijken naar de PowerPoint of om een kaars te branden.

Hebben we je nieuwsgierig gemaakt? We wensen je een fijne wandeling ...en een boeiende ontdekkingstocht!

## In de marge

Beste bezoeker van de Lourdesgrot,

Deze grot is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. In 2020 was het 100 jaar geleden dat de grot op het einde van de Grotstraat gebouwd werd door het echtpaar Vangansewinkel-Vanderheyden ter nagedachtenis aan hun zoon Leo die sneuvelde in de Eerste Wereldoorlog. Leo liet het leven voor het vaderland in Oud-Stuivekenskerke (bij Diksmuide) op 29 juli 1915.

Ieder jaar op 29 juli is er een korte plechtigheid aan de grot. Om 20.00 u. wordt de Last Post geblazen en zijn er toespraken.

In 2020 is de viering van het 100-jarig bestaan van de grot niet kunnen doorgaan wegens corona. Ook in 2021 hebben we – om dezelfde reden - de viering moeten uitstellen.

Voor 2022 zijn we optimistisch en plannen opnieuw de eeuwfeestviering op 23-24-25-26 juni. We voorzien verschillende activiteiten!

*Namens Werkgroep 'De Grot'*

## Eerste opstapje: 'Maria, een bijzondere vrouw'

### Lezing

Een stukje levensweg van Maria waarin elke moeder en vader zich herkennen kan.

*Naar 'Geloven in de dageraad' van M. Verhulst*

Zij zag haar Zoon opgroeien, jong en wild,  
met iets ontembaars in Zijn ogen en Zijn haren.  
Zij zag hem verre wegen gaan,  
onbegaanbare paden in de bergen,  
tot in de woestijn, dagenlang.  
Zij luisterde vaak naar Zijn verhalen,  
maar verstond nooit helemaal wat Hij bedoelde.  
Zij zag Hem over zieken gebogen,  
zij zag Hem kleine kinderen optillen in het zonnelicht.  
Zij zag hoe Hij melaatse mensen tegemoet ging,  
terwijl alle anderen terugweken.  
Zij zag Hem binnengaan bij zondaars om er te eten,  
en hoorde van een grote zondares die Hem gezalfd had.  
Zij zag haar zoon toen Hij werd weggevoerd  
en hoorde mensen zeggen: "t Moest er eens van komen."  
Op de heuveltop waar alle misdadigers werden terechtgesteld,  
heeft zij Hem opnieuw teruggezien.  
Hij scheen zo ver, zo onwezenlijk ver,  
ook al kon zij nog enkele lieve woorden van Hem opvangen.  
Zij werd de stille kracht bij de verslagen vrienden,  
die vrouw die, alle leed gedragen, vrede had gevonden.  
Zij heeft de leerlingen door de eerste strijd gelooft  
en door de eerste ruzies,  
zodat zij "moeder" gingen zeggen tegen haar.  
Zij zag hen verre wegen gaan over zeeën en over bergen,  
naar alle mensen, grote en kleine.

Zij luisterde naar hun verhalen  
en zij begreep dat Hij nog altijd levend was.  
En toen zag zij hoe, overal ter wereld,  
slaven werden vrijgelaten,  
armen niet verstoten en zieken met liefde werden opgenomen.  
Toen zij het wonder zag gebeuren van de nieuwe wereld:  
toen zei ze stillletjes voor zich uit:  
“Magnificat! Hij maakt alles groot.”

## **Duiding**

Maria is onze moeder.  
Bij haar komen mensen met zorgen en verdriet,  
bij haar worden mensen opnieuw eenvoudig.  
Haar beeld zal mensen blijven troosten  
en wegen laten vinden naar elkaar en naar God.  
Een mens als wij is zij geweest, Maria,  
met angst en tranen in de ogen,  
met onzekerheid en niet goed weten wat allemaal.  
Een mens als wij is zij geweest,  
levend tussen de mensen,  
met vreugde om kleine dingen.  
Een mens zoals wij is zij geweest,  
maar haar geloof was sterker dan óns geloof  
en haar vertrouwen groter dan het onze.

## **Voor onderweg**

Welke zin spreekt mij aan in de lezing?  
Wat betekent Maria voor mij?

*Je stapt een stukje in stilte en dan mag je – in alle vrijheid – delen met  
een tochtgenoot.*

## Tweede opstapje: 'Maria, grenzeloos vertrouwen'

### Uit het Evangelie

*Lucas 2,48-50*

Toen Maria en Jozef - na drie dagen zoeken -  
Jesus in de tempel vonden, waren ze verbijsterd.

Zijn moeder zei tegen Hem:

“ Jongen, wat heb je ons aangedaan?

Je vader en ik zaten in angst en hebben je overal gezocht. ”

Maar Jezus zei:

“ Waarom hebben jullie naar mij gezocht?

Wisten jullie dan niet dat Ik moet zijn waar mijn Vader is? ”

Maar zijn ouders begrepen niet wat Hij bedoelde ...

### Duiding

“Kind, hoe kon je ons dit aandoen? Wat waren wij ongerust...”. Het is een verzuchting die alle ouders herkennen. Alle ouders zeggen dit vroeg of laat aan hun kind. Sommigen misschien één keer, en dan is de harmonie hersteld. Andere ouders zitten jarenlang met dat gevoel van ontgoocheling in dat wat hun het liefste is: hun kind.

“Waarom hebben jullie naar Mij gezocht? Begrijpen jullie dan niet waarom ik zo handel?” Wellicht is dit ook een verzuchting die alle opgroeiende jongeren herkennen. Alle jongeren zeggen dit vroeg of laat van hun ouders. Sommigen misschien één keer. Andere jongeren zitten jarenlang met dat gevoel van niet-begrepen-worden door hen wiens vertrouwen ze het meeste nodig hebben: hun ouders.

EN TOCH GAAT MARIA OP WEG ...

Ouders mogen hun kind “loslaten” en vertrouwen op de weg die hun kind gaat.

Al gedraagt haar zoon zich vreemd, toch accepteert Maria dat, ook al is dit niet gemakkelijk. Dat doe je alleen bij een persoon die je vertrouwt. Echt vertrouwen doe je niet in iets, maar in iemand. Iemand in wie je gelooft. Maria is daarvan het toonbeeld. Ze kreeg een bijzondere opdracht: moeder te worden van een zoon met de naam 'God redt'.

## Voor onderweg

“Moeder Maria bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.” Herken ik dit in mijn leven?

Kinderen vertrouwen om hun eigen weg te gaan: Herken ik dat?

Durf ik mijn vreugde en pijn toevertrouwen aan God?

*Je stapt een stukje in stilte en dan mag je – in alle vrijheid – delen met een tochtgenoot.*

## Derde opstapje: Maria, eenvoudig en trouw

### Lezing

Stil en onopvallend, bescheiden op de achtergrond,  
een beetje vergeten, vind je haar toch overal terug.

In kerken en kapellen, op hoeken van straten,  
verkleurd door regen en wind,  
in huiskamers, oud of modern

Maria, de vrouw zo menselijk nabij.

Een jonge vrouw uit Galilea,  
met een leven getekend door het lijden van haar Zoon.

Maria, een vrouw waarin elke moeder zich kan herkennen.

Zij stond onder het kruis van Jezus, haar Zoon, op een moment  
dat de leerlingen er allemaal vandoor waren.

Tegenwoordig spreekt men niet veel meer over haar.

Zij past in haar eenvoud niet meer in onze tijd.

Haar beeld is uit vele huiskamers verdwenen, en toch blijft haar leven  
van pijn en diep geloof een uitnodiging tot inzet en inkeer.

Bij haar komen mensen met zorgen en verdriet,  
bij haar worden mensen opnieuw eenvoudig.

Haar beeld zal mensen blijven troosten  
en wegen laten vinden naar elkaar en naar God.

Een mens als wij is zij geweest: Maria  
met angst en tranen in de ogen,  
met onzekerheid en niet goed weten wat allemaal.  
Een mens als wij is zij geweest,  
staande en levend tussen de mensen, met vreugde om kleine dingen.  
Een mens zoals wij, maar haar geloof was sterker dan ons geloof,  
en haar vertrouwen groter dan het onze.  
Langs Maria, deze buitengewone vrouw, willen wij dichterbij Jezus  
en zijn Evangelische boodschap komen.

## **Duiding**

Maria is voor ons een toonbeeld van eenvoud en van trouw.  
Misschien lijkt het gewoon die beide kwaliteiten te vinden in één  
persoon of –wie weet – bij onszelf. Maar die gedachte alleen al bewijst  
dat de eenvoud die Maria bezat, niet zomaar te bereiken valt.  
Maria's leven begon zoals dat van zovele jonge meisjes en vrouwen in  
het Midden-Oosten. Zodra de kindertijd voorbij was, moest er geholpen  
worden met het grootbrengen van de kleinsten, het werk in huis, op het  
veld en bij de dieren. En was het wachten tot een man haar zou huwen.  
De keuze die zij maakte na de boodschap van de engel, is zij haar hele  
leven trouw gebleven, ook al leidde haar dat tot onder het kruis.

## **Voor onderweg**

Wat treft mij in dit Mariaverhaal?  
Wat betekent voor mij: leven in eenvoud?  
Waarom of aan wie ben ik trouw?

*Je stapt een stukje in stilte en dan mag je – in alle vrijheid – delen met  
een tochtgenoot.*



### **Donatuskapel**

De Sint-Donatuskapel was de eerste kerk van Linde. 6 december 1851 staat als een onvergetelijke en heuglijke dag opgetekend in de annalen van Linde. Op die dag werd voor de eerste maal door E.H. Loots een heilige mis opgedragen in de kapel. De dag voordien, 5 december, werd de kapel ingezegend dor E.H. Cornelis, pastoor-deken van Peer. Deze kapel zou van dan af de eerste kerk van Linde worden. Op 1 april 1855 wordt de kapel van Linde onafhankelijk van de kerk van Peer. Kapelaan Loots wordt de eerste pastoor van Linde.

De bevolking van Linde bestond in die tijd vooral uit boeren met vele landerijen en vee. Als beschermheilige tegen ziekten onder het vee werd de Heilige Gerlachus gekozen.

Zijn beeld werd aanvankelijk in de Sint-Donatuskapel geplaatst. In 1862 werd het overgebracht naar de nieuwe kerk, gebouwd in 1858, waar het een plaats kreeg op het zijaltaar.

**Gebed: Maria, het deed ons goed hier even bij jou te zijn...**

Wees gegroet, Maria,  
moeder van de Heer,  
leer mij luisteren  
als God tot mij spreekt  
en geloven dat Hij, ook voor mij,  
een goede boodschap heeft.

Wees gegroet, Maria,  
moeder van de Heer,  
help mij doen  
dat wondere dat God mij vraagt  
en vertrouwen dat Zijn liefde  
alles ten goede keert.

Wees gegroet, Maria,  
laat mij niet alléén  
als pijn en kwaad  
mijn hart en leven breekt  
en vertel mij dan van Jezus,  
uw zoon en onze Heer.

*KSA- Lourdesgebed - Eugeen Laridon*

Fijn dat je erbij was.  
Goed thuis!



